

# CUK-Frederikssund

---

## Protokol 2008

April 2008- marts 2009



# CUK-FREDERIKSSUND

# CUK-Frederikssund

---

## Indhold

<b>Generalforsamling 4.april 2008.</b> ....	3
GENERALFORSAMLING CUK. FREDERIKSSUND Dagsorden .....	5
Den 4. april 2008.....	5
Bestyrelsesmøde tirsdag d.1. APRIL 2007 .....	6
Maj 2008. ....	7
Huleaften i CUK-Frederikssund. ....	7
Pinsestævnet 2008.....	8
Frederikssund. 5. juni 2009.....	10
Lam på spyd 2008.....	11
<b>Mørkøv Heste og Kræmmermarked i</b> .....	12
<b>Weekenden d. 26-28. September. 2008.</b> .....	12
NOVEMBER 2008 .....	14
Julefrokost lørdag d.6. december 2008 .....	15
Kogesild 4. januar 2009. ....	16
Hulemøde i Frederikssund. Fredag d.6 marts 2009. ....	19

# CUK-Frederikssund

---

## Generalforsamling 4.april 2008.

Fredag d.4. april. 2008 var der vores årlige generalforsamling i CUK-Frederikssund.

Formanden bød velkomme til generalforsamlingen og lovede, at gøre det så kort som muligt og at det ellers var op til os selv, om vi ville have noget at spise eller hvad, så han foreslog, at hav vil vente med informationerne til efter maden.

Så var det tid til dagsorden, og igen i år blev det Frank Ventrup som blev valgt til dirigent, og han takkede for valget med den bemærkning, ” At det, har jeg aldrig prøvet før”.

Så var det tid til formandens beretning, og han startede med at mindes Dorrit, som jo desværre er taget ud på sin sidste rejse efter lang tids sygdom, og at vores tanker går til Kaj og sønnen Klaus.

Det har igen været et travlt år i CUK-Frederikssund, hvor vi har haft vores månedlige møder med et flot fremmøde. Der udover var der også kogesild i januar – grill-aften – og vores årlige lam på spid, som igen blev en forrygende fest og i slutningen af september var der igen kræmmermarked i Mørkøv, som blev en temmelig våd oplevelse. (vi tag nærmest bad i mudder). Og som rosinen i enden var der vores julefrokost.

CUK-Frederikssund havde igen i år besøg af efterlønsklubben fra murene til gule ærter med alt hvad der hører til, og det er ved at være en større omgang, og de er næsten ikke til at få hjem igen. Jeg ved ikke om det Formandens gule ærter og hullefars hygge der gør det?

Der udover har Knud Sørensen haft 90 års fødselsdag og Frank Ventrup har haft 75 års fødselsdag. Og vi har også haft besøg af efterlønsklubben fra FOA.

Vi har også optaget Anita Bondy som naver i CUK-Frederikssund. Anita, er jo som bekendt en del af vores husorkester Glarmesteren og hans svende.

Formanden sluttede sin beretning med, at vi ikke skal glemme, hvorfor vi mødes i hulen. Det er for, at mødes med venner, og komme hinanden lidt ved og fremme Naverbevægelsen. Formanden sluttede med at udbringe en skål for Naverne i Frederikssund og CUK.

Derefter gik vi til de øvrige punkter på dagsorden, og de var hurtigt overstået, da vi på god gammelt demokratisk vis genvalgte samtlige, som var på valg, og det var formanden – hulefar og undertegnet og vores fanebære Per Bager. (Vi takker for valget.)

Så var det på tide, at vi igen skulle synge, og være blev det, da Anita og Klaus fra Galrmestren samt Per Bager sang forkert, og måtte derefter gå den tunge gang til bødekassen.

Jeg ved ikke hvad der gik galt i marts udgaven af Svenden, der manglede indlægget fra CUK-Frederikssund, men jeg beklager meget. Der var et indlæg om Anitas optagelse i Cuk. Og ikke mindst at vores gode gamle naver Per Bogart har haft 30 års jubilæum i Cuk. Men det kan i jo se på vores hjemmeside CUK-Frederikssund.dk.

P/S: Vi glæder os til at se jer til Pinsestævnet i Stockholm.

# CUK-Frederikssund

---

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:



Knud Sørensen	d.21-04.2008
Nicolai Jensen	d.26-04-2008
Poul Berg	d.25-05.2008
Per Nyberg	d.29-05.2008.

Aksel Gustavsen med 25 års jubilæum den 20.april 2008.

Med knoen i bordet  
Jan Johansen.

# CUK-Frederikssund

---

GENERALFORSAMLING CUK. FREDERIKSSUND  
DAGSORDEN  
DEN 4. APRIL 2008

1. Velkomst ved Formand Kurt Rasmussen
2. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere.
3. Oplæsning af protokol ved Sekretæren Jan. Johansen
4. Formandens beretning ved Kurt Rasmussen.
5. Foreningens reviderede regnskab ved Kassereren Poul Berg.
6. Gennemgang af indkommende forslag til delegeredemøde samt afstemning
7. ved formand Kurt Rasmussen.
8. Indkomne forslag.
9. Valg.
  - A. Formand. Kurt Rasmussen. Modtager genvalg.
  - B. Sekretær (2år) Jan Johansen Modtager genvalg
  - C. Hulefar Arne Jacobsen (2 år)
  - D. Bestyrelsessuppleant. (lår) Karsten Henriksen
  - E. 1<sup>l</sup> bilagskontrollant.(2år) Inge Henriksen
  - F. Fanebærer, (lår) Per. Jensen
  - G. Festudvalg 3 personer.
    1. ? \_\_\_\_\_
    2. ? \_\_\_\_\_
    3. ? \_\_\_\_\_
  - H. 2 delegeret til pinsestævnet i Stokholm Poul Berg & Kurt Rasmussen
10. Hulevagterne besættes
10. Eventuelt.

# CUK-Frederikssund

---

BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D.1. APRIL 2007

Tilsted var.

Formanden	Kurt Rasmussen.
Næstformand	Per Vejen
Kasser	Poul Berg
Sekretær	Jan Johansen
Best.medlem	Per Bager.

- Pkt. 1. Hjemmeside. Bestyrelsen vedtog udgift til hjemmesiden.
- Pkt.2 Bestyrelsen fremlægger, at man nedlægger festudvalget.
- Pkt.3 15 maj 2008 har Glarmestrene udgivelse af deres nye cd i baghuset i Ballerup.
- Pkt.4 14.september 2008 har skolen 100 år jubilæum, hvor vi skal stå for pølser og grill.
- Pkt.5 Udstillingsvognen. (torsdag eller en weekend)?
- Pkt.6 Gavekort til Bente og Kisser & Jeanette som tak for deres store indsats i CUK-Frederikssund.
- Pkt.7 Gulvet i hulen afhøvles og lakeres i juni eller juli 2008.

# CUK-Frederikssund

---

MAJ 2008.

## HULEAFTEN I CUK-FREDERIKSSUND.

Fredag d. 2-maj 2008 var der igen huleaften. Det var Per Vejen & Simon som skulle have hulevagten denne aften, men stakkels lille Simon, var gået hænd og blevet syg det lille puds, så hulefar måtte springe til og hjælpe Per. Dette klarede de til et stort UG+, da de lavede en dejlig Skipperlabskovs til os. Det var rigtigt godt.

Der var også rigtig gang i klokken denne aften, da Torben slog på klokken i anledning af hans søn Andreas konfirmation.

Jan gav kom til at give alle omkring sig cola brusebad efter, at han var skyld i at Per Jensen brat blev vækket af den store klokke, da han var på det lille hus.

Gunner Henriksen kom til at gå ind i klokken, og det viste sig, at Gunner har haft fødselsdag. Vi siger tillykke til Gunner.

Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at synge minderne. Og tage hjem.

Fødselsdage i Juni.2008

Poul Berg 71 år 25-05-2008

Per Nyberg 70 år 29-05-2008

Vi ønsker dem tillykke med dagen.

Næste hulemøde er fredag d. 06-juni 2008 og det er Arne & Jan der har hulevagten.

Med knoen i bordet

Gumminaveren.

# CUK-Frederikssund

---

PINSESTÆVNET 2008.

Så var det igen tid til at drage mod Stockholm til pinsestævne. Det var med en stor forventning, at vi drog af sted fordi, at vi skulle over til det smukke Ingarö.

Vi ankom til Ingarö torsdag aften, og blev som altid budt hjerteligt velkomne til Ingarö.

Torsdagen gik med at stille teltet op, og ellers slappe af i den dejlige natur. Fredagen gik med at slappe af, det skulle vise sig senere fredag aften, at det blev et pinsestævne vi sendt vil glemme, da vi uanet skulle til bryllup. Det viste sig, at det var Freddy & Bitten der blev gift, og gad vide hvem der stod bag dette?



Lørdag var det så på tide, at komme til Durönäset, hvor det officielle pinsestævne skulle holdes.

Omkring middagstid ankom bussen fra Jylland, og alle blev budt velkommen.

Lørdag aften, var der huleaften og der blev sunget og hygget til omkring midnat.

Søndag morgen, var der morgenbord og ca. kl.09:00 var det tid til, at tage det obligatoriske gruppebillede, men det skulle vise sig, at det var lidt sværere end som så, men billedet kom i kassen.

Efter dette var det tid til at drage på skovtur, medes de delegeret gik til møde.



Turen gik til Gustavsberg, hvor vi besøgte porcelæns museet, hvor i så den nye udstilling som de netop havde åbnet. Der efter gik turen videre til en restaurant, hvor det var tid til, at få lidt til maven.

Vi ankom igen til Durönäset hen på eftermiddagen og så var der tid til at slappe af inden, at



# CUK-Frederikssund

---

vi skulle til gallaaften. Efter den dejlige mad, var der et par hyggelige timer med sang og dans og gode historier.

Mandag morgen efter morgenkaffen, var det igen tid at drage i mod Ingarö. Da alle var ankommet til Ingarö, var det på tide at sætte sig til bords og få noget at spise inden bussen til Jylland igen skulle sætte næsen hjemad.

Her kom det frem, at Freddy måske ikke helt havde helt rent mel i posen, og det var der med op til forsamlingen, at afgøre hvilken straf han måtte have.



Det blev bestemt ved flertal, at Freddy måtte af med håret og sådanne ble det og så måtte han jo gå til frisøren.

Alt i alt har det været et rigtig godt Pinsestævne hos vores venner i Stockholm, og der skal lyde fra CUK-Frederikssund et stor tillykke med stævnet, og vi glæder os til, at komme op til jer end anden god gang.

Med knoen i bordet  
Jan Johansen

# CUK-Frederikssund

---

Frederikssund. 5. juni 2009

Til hulemødet d. 5. juni 2009 blev en stille men hyggelig aften, da der kun 8 der var mødt op til denne huleaften..

Per Vejen bød velkommen i formandens fravær. Per og Poul berettede om det netop overstået Pinsesestævnet i Silkeborg og det var efter deres udsagn gået godt derover. Der blev ad også slået på klokken denne aften.

Den første, som overraskede alle ved, at slå på den, var Poul Berg, han har jo haft fødselsdag, men han kunne ikke huske om det var 27 år eller om det var omvendt?

Den anden, som gik den tunge gang til klokken, var Gunner Vilhelmsen, som kunne berette, at han har haft 40 års jubilæum, som selvstændig. Der skal lyde et stort tillykke til Gunner fra CUK-Frederikssund.

Hvad angår udstillingsvognen har der også været travlt med, at få den færdig, så vi kunne få den Græsted Veterantræf i Pinsen.



Men der skal lyde en stor tak til Aren og Per Jensen, som har lagt et stort stykke arbejde i vognen, så den kunne blive færdig.

Aren og undertegnet havde et par pragtfulde dag med udstillingsvognen på Græsted Veterantræf. Der var en stor interesse i at høre om vores forening. Der blev fortalt røverhistorier af Arne, som tilbød gamle historier for en halvtresser og nye for en hund. 2. pinsedag dukkede Freddy & hans Bitten op, og det var hyggeligt, at de kom helt far Holbæk. Men vi kunne godt tænke os, at der var flere der var med til, at hjælpe med i vognen.

Vi sluttede en hyggelig aften med at synge minderne.

CUK-Frederikssund vil ønske

tillykke til.



Leif Bergstrøm med de 70 år.	25-07 - 2009
Aksel Gustavsén	19-07 - 2009
Eugen Uhl.	01-08 - 2009
Søren Bisgård	05-08 - 2009

I ønskes alle en rigtig god sommer, og vis ses igen til grillaften fredag d.3. juli. I hulen.  
Med knoen i bordet  
Gumminaveren.

# CUK-Frederikssund

---

LAM PÅ SPYD 2008.

Lørdag d. 6. september var det igen tid til det årlige lam på spyd i Frederikssund og igen i år holdte vejrguderne hånden over os med godt vejr, så vi kunne grille lammet, kamstegen og bøffer i solskin.

Så alt var klar til vores gæster ankom til hulen og der kom mange sågar helt fra Jylland – Holbæk og Hillerød, det vil vi fra CUK-Frederikssund takke mange gange fordi, i ville komme og være med til, at det blev en hyggelig aften med god mad og dans med vores hus orkester "Glargesteren og hans svende".

Der skal også igen i år lyde en stor tak til Bente, som igen i år ikke var til at få ud af køkkenet før, at det sidste glas var vasket op og sat i skabet.



Ligeledes skal der også lyde en tak til mor og datter, der igen var med til at få det hele til at glide galt, også selv om moder Kisser var på en dårlig pote og humpede hun rundt og hjalp til.

(Her lidt trængt)

Efter et par hyggelige timer, var det tid til at synge minderne og sige tak for denne gang, og vi håber, at

vi ser jer igen til næste år?



**CUK-Frederikssund ønsket tillykke til  
Kurt Rasmussen med sin 50 års fødselsdag  
D. 21. oktober 2008.**

Der skal også lyde et tillykke med fødselsdagen til.

Simon Sylvest 18.10.2008

Anita Bondy 31.10.2008

Med knoen i bordet

Jan Johansen.

# CUK-Frederikssund

---

## MØRKØV HESTE OG KRÆMMERMARKED I WEEKENDEN D. 26-28. SEPTEMBER. 2008.

Så var det igen tid, til at komme på det årlige Heste & Kræmmer-marked i Mørkøv.



Det var med en stor spænding om vi nåde, at få Navervognen klar til kræmmermarked i år, det viste sig nemlig at den var mere medtaget end vi først troede. Men uden Ronny Rehnstrøm og Freddy Christensen fra Holbæk var dette ikke lykkedes, de har lagt mange timer i den. I skal have en stor tak for jeres indsats.

I år var vejret med os, det var et par dejlige dage på marked, og igen i år, var der godt besøgt ved vognen af gæster der ville høre om Naverne m.m.



Og som noget nyt havde vi vores smed Keld Nielsen fra Frederikssund sammen med hans mobile smedje med på marked i år. Her blev der lavet små hestesko og diverse andre ting, som blev et tilløbsstykke, hvor folk kom og så på Keld og hans håndværk.

Keld blev så glad for, at kunne komme ud og vise sit håndværk, at kan gerne vil komme igen til næste år.



Søndag fik vi besøg af 2 Tyske Naversvende, som var på valsen her i landet. De fik som vi jo altid plejer en hjertelig velkomst og de fik også smagt på Hulefars murebenzin.

Efter et par dejlige dage i Mørkøv, var det på tide at lukke og slukke for i år, men vi kommer igen til næste år.

# CUK-Frederikssund

---

Oktober 2008

Frederikssund. D. 3. oktober 2008.

Så var det igen tid til hulemøde i Frederikssund, og det gik jo strålende som det jo plejer.

Det var Per & Leif, som var de heldige, at have hulevagten. Leif havde med til hjemmelavet æblekage og da Frank Ventrup kom, havde han 2 dejlige lagkager, som Anna havde givet ham med, så der blev rigtigt smovset denne aften.



Da vores ærede formand var forhindret i at komme, måtte næstformanden Per Vejen træde til.

Selv om vi kun var 12 svende denne aften, blev den hyggelig.

Bedst som vi sad og nød håndmadder med tilbehør (små klare fra Ålborg) gik snakken lystig om den, glade soldater tid, og hvem der var de bedste soldater., men da jeg jo er en af de yngste i forsamlingen og derfor bedst kan huske tilbage, kan jeg kun sige at det må være Sjællandske Liv i Slagelse.



Men efter en længere diskussion om dette, dukkede vores Tyske venner fra Mørkøv op, og det satte lidt gang i den.

Thomas, som er en af de Tyske naver, havde dog ikke lyst til at smage Hulefars murebenzin. (han fik måske nok i Mørkøv?).

CUK- Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:

**Carsten Henriksen med de 60 år lørdag D. 08. november 2008.**



Erik Sennenwaldt. 05.11.2008

Arne Jakobsen. 09.11.2008

Torben Silving. 15.11.2008

Næste hulemøde er fredag 7.november 2008 kl.19:30

Med knoen i bordet.

Jan Johansen.

# CUK-Frederikssund

---

NOVEMBER 2008

## FREDERIKSSUND

Til november måneds hulemøde var der godt fremmøde med 21 deltagere, det var Anita og Arne der havde hulevagten og trakterede med dejlige hakkebøffer med spejlæg på rugbrød og derefter en rigtig god ost, Karsten havde i anledningen af sin 60 års dag lørdag, fået Inge til at lave 3 pragtfulde lagkager, tak for dem. I den anledning gik hatten rundt så der kunne blive en lille hilsen til Karsten på hans fødselsdag.

Vi fik også optaget Poul Erik som naverven, han har kommet på besøg igennem flere år da han arbejdede for TIB, så nu mente han det var på tide at blive optaget som medlem, velkommen til Poul Erik.

Poul har for et par måneder siden haft 25 års jubilæum så det var på tide at få slået hans plade i bordet, det klarede han fint uden at slå sig over fingrende ☺. Så der var rigeligt anledning til at ringe på klokken da der også havde været en del fødselsdage så vi siger tak til Kurt – Anita – Torben – Karsten – Poul Erik – Poul og Kisser for klokkeklang.

Minderne blev sunget kl. 22<sup>30</sup>.

**Husk der er Julefrokost den 6/12 kl. 13<sup>00</sup> og husk tilmelding til Poul eller Kurt. Der skal medbringes en gave til en værdi af ca. 25-30 kr.**

Husk også kogesild den 9/1.  
God Jul og godt nytår til alle.  
Kisser

Tillykke til fødselarerne i december  
Inge Henriksen 12/12  
Frank Ventrup 21/12  
Inga Jensen 22/12  
Erik Sennewald 27/12



# CUK-Frederikssund

---

JULEFROKOST LØRDAG D.6. DECEMBER 2008

Så var det igen tid, til at holde julefrokost i hulen i Frederikssund. Det blev en festlig og fornøjelig dag i hule. Som traditionen tro, var det Kurt & Arne, som startede dagen med at stege og brase og lave alle deres dejlige julemad.



Efter velkomst og en lille sang, var det tid til, at Claus Salomonsen vores lille jyd. Han var kommet hjem, for at slå sin 5 års plade i det runde bord.

Med hjælp af Poul Bergs briller, så han kunne se det lille søm lykkedes ham, at få slået pladen fast.

Efter alt det formelle var overstået, lød klokken med en rigtig dejlig juleklang. Det var Karsten Henriksen, som fik den til at ringe, da han jo er gået hånd og blevet voksen. Tillykke med de 60 år. Vi havde næsten ikke fået sat os, før klokken igen lød. Da var det Klaus Helsøe der slog en gang på klokken.

Efter at have smagt på alle det dejlige julemad, var det på tide, at risalamanden kom på bordet.

Jeg ved ikke hvem der fik mandelgaven (jeg kan ikke huske det, og jeg ved ikke hvorfor?), men efter at have set de fotos, jeg åbenbart har i mit kamera, tror jeg at det var Kisser, som fik den?

Efter et par hyggelige timer i et godt selskab, var det tid til at synge minderne og ønske alle en god jul og godt nytår.

Der skal også lyde en tak til alle i CUK for et dejligt år i god selskab, samt en glædelig jul og ønsker om et godt nytår.



CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.

Jan Johansen      01-01.2009.

Med knoen i bordet.  
Jan Johansen

# CUK-Frederikssund

---

Kogesild 4. januar 2009.

Der var mødt ca. 30 op til vores første møde i år og der var traditionen tro kogesild og frikadeller til dem der er sild i sig selv; -) Glarmesteren kom, jeg vil næsten sige traditionen tro, forbi med deres dejlige musik og spillede for os, de havde 5 års fødselsdag den dag og derfor var Anita oppe og slå på klokken og så fik vi at vide de ville udkomme med en ny cd her til maj, den glæder vi os til, samt at vi næste gang kan optage Anita som medlem hos os.

Vi havde også et hurtigt besøg af vores yngste medlem Nicolay som lige var kommet hjem efter at have været først i Australien og dernæst på Grønland at arbejde. Så havde vi sørme også besøg fra Jylland hvor Lisbeth har rykket teltpælene over, dejligt at se hun har det godt. Også vores lokale pølsemitter fra Frederikssund og hendes veninde (som har malet det flotte naverbillede) kom og var med denne aften.

Desværre kunne borgmesteren ikke komme, men til gengæld kom Poul Erik som repræsentant for TIB, da Karin var blevet syg. Vi holdt 1 minuts stilhed for Dorrit som drog ud på sin sidste rejse i sidste måned. Frank havde snaps og øl med til alle for han har rundet 75 lige før jul. Endnu engang tillykke og tak for en god dag.

Der blev ringet livligt på klokken, TIB gav en omgang Jan havde også haft fødselsdag, og tak til dem og selvfølgelig også glarmesterens svende for de våde varer. Vi sang minderne kl. 22,15 før de første skulle hjem. Så ønsker vi Keld og Else en god tur til Australien i de næste 2 måneder, og tillykke til vores køkken fe Bente som heller ikke denne aften var til at drive ud af køkkenet hun bliver 70 år den 2.februar. Og den samme dag siger vi tillykke til Kaj og Claus med deres fødselsdage den 18.februar, er det så vores næstformand Per Vejen vi siger tillykke til og den 24. februar er det Bent der fejres tillykke til jer alle.

Næste hulemøde er den 1.februar hvor Jan og Kurt har hulevagten.

ved hulemødet den 7 marts har Karsten og Inge hulevagten, og vi tømmer bødekasen.

Husk jer der har hulevagt skal møde ind lidt før, og eventuelt at ringe til hulefar hvis, i selv har forslag til menuen.

Kisser.



# CUK-Frederikssund

---

Hulemøde fredag d.6. februar 2009.

Så var det igen tid, til at mødes i hulen. Det blev en hyggelig aften, hvor 15 svende var mødt op.

Efter formandens obligatoriske velkomme og en lille sang fra bogen, var det tid til at sætte tænderne i håndmadderne, som hulefar møjsommeligt har stået og smurt, og da han kom til osten, gik det galt for ham. Ostehøvlen vandt, og tog en bid af hans finger.



Inge kom med et nyt medalje klæde til alle vores medaljer som vi igennem alle årene har fået. Vi siger tak til Inge Henriksen for dette.

Da vi så bedst sad og hyggede os lød der lige pludselig en dejlig lyd fra klokken. Det var Bente der slog på klokken. Hun blev jo 70 år d.2.februar. Det kan man jo ikke se.



Da den første tørst var slukket, var det Per Vejen, som gik den tunge gang op til klokken, for han måtte også slå et slag, da han også har fyldt år. Vi takker mange gange på Pers Vejen.

Per kom med et gammelt russisk træhus i byggesæt, som han og Arne måtte prøve, at se om de kunne bygge. Det fik de meget sjov ud af.



Efter et par hyggelige timer, var det tid til at synge minderne og sige tak for denne gang.

# CUK-Frederikssund

---

Husk at der fredag d. 6.marts 2009 igen er hulemøde, hvor vi skal tømme  
bødekassen igen, og at der er generalforsamling i CUK-Frederikssund

fredag d. 3.april 2009 kl.19:30.



CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.

Gunner Vilhelmsen med de 67 år d.23.03-2009.

Med knoen i bordet.

Jan Johansen.

# CUK-Frederikssund

---

Marts 2009.

HULEMØDE I FREDERIKSSUND. FREDAG D.6 MARTS 2009.



Så var det igen tid til hulemøde i Frederikssund og det var Inge og Karsten som havde hulevagten denne aften. Efter formandens obligatoriske velkomme og hans vise ord kom maden på bordet.

Så skal jeg lige love for, at der kom gang i klokken denne aften.

Der var lige fra 1 års fødselsdag i CUK-Frederikssund til dem der har eller har haft fødselsdage.

Da det langt om længe var lykket at få Simon til, at komme i hulen for, at få sin 5 års plade slået fast i det runde bord, vil vi fra CUK-Frederikssund ønske Simon tillykke med sin plade i det runde bord.

Det var jo også tid til, at bødekasen skulle tømmes, men der var nær gået panik den fordi, at formanden ikke havde nået, at fået løftet på den? og alt i medens Poul Berg og Inge Henriksen gik ind i de andre lokaler sang vi andre en sang.

Det blev til mere end en sang, for det tog sin tid med de to om at få bødekasen talt op, de havde nemlig ikke fået en lommeregner med, så de måtte bruge de små grå, så det var nok derfor, at det tog lidt ekstra tid!



Endelig kom resultatet og tro mig, at igen i år var det Kisser, som kom tættes på beløbet, og dermed vandt præmien på en flaske gammel Dansk. Men snu som hun jo er, fik hun Kurt til at slå en gang på klokken.

Husk, at der er generalforsamling i CUK-Frederikssund fredag d.3. april 2009 kl.19:30.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.



Knud B. Sørensen d.21-04.2009  
Nicolay H. Jensen d.26-04.2009

Med knoen i bordet

Jan Johansen

# CUK-Frederikssund

---

